

# **Uneswido**

## **in Westerwalde**

Historisch gedenkboek "ONSTWEDDE 1100"



Onder redactie van K. Meijer

Uitgegeven  
onder auspiciën van de Stichting "OCREA" Onstwedde

# Voorwoord

"Onstwedde 1100". Onder deze naam hebben de voorbereidingen van de festiviteiten in 1977 plaatsgevonden. Festiviteiten, die eigenlijk in 1975 hadden moeten plaatsvinden, want het jaar, waarin de naam Onstwedde voor het eerst voorkomt is 875.

"Ach ja, je moet een aanleiding zoeken om een feestje te bouwen", zo was de reactie van sommige mensen, meestal buitenstaanders. Maar ook geboren en getogen Onstwedders hebben zo hun bedenkingen gehad over de hele poespas, die zo'n viering met zich meebracht. Bedenkingen, die in de loop van de voorbereidingsperiode toch grotendeels zijn verdwenen. Gelukkig!!

"Onstwedde 1100" is namelijk niet "zo maar een feestje".

"Onstwedde 1100" is niet zo maar uit de lucht gegrepen.

"Onstwedde 1100" wil een stijlvolle herdenking zijn van vele eeuwen Onstwedder leven, wonen, werken, van Onstwedder vreugde en leed, van hoogte- en dieptepunten. Een herdenking, waarin oude en jonge Onstwedders, Onstwedders van geboorte en "import", behoudende groepen en iets meer progressief gerichte, boeren en werkers in handel en industrie, kortom ALLE inwoners van ONS dorp elkaar zullen kunnen vinden en elkaar nog iets beter zullen leren begrijpen.

"Het is opvallend hoe sterk in de Onstwedder gemeenschap de wil overheerst gezamenlijk iets te doen", zo schreef de heer W.H. van der Ploeg in "Nederlandse Historiën" Dat is een compliment, een geweldig compliment!!

De Stichting Ocrea (= Onstwedde Creatief), die de aanzet heeft gegeven tot de viering van dit 11e eeuwfeest van ons dorp, heeft steeds voor ogen gestaan om dit compliment door middel van deze herdenking nog iets meer glans te geven. En pas als deze bedoeling blijkt gerealiseerd te zijn, zullen we op een volledig geslaagd "Onstwedde 1100" terug kunnen zien!

Dan is het hier misschien ook de juiste plaats om iedereen, die op één of andere wijze heeft meegewerkt aan de realisatie van "Onstwedde 1100", namens de hele Onstwedder gemeenschap te danken voor de hulp die gegeven en de inzet die getoond is.

De Onstwedder gemeenschap moge dan hecht zijn, ze is maar klein en zonder de medewerking van tal van, hier niet nader te noemen, personen en instanties van buiten het dorp, zou het totale herdenkingsprogramma niet hebben kunnen worden, wat het nu geworden is. Iedereen "Stief bedankt!!"

H. Boels  
Voorzitter Commissie "Onstwedde 1100"